

Inleiding



In het eerste gedeelte hebben we ontdekt dat er achter onze zichtbare wereld een geestelijke werkelijkheid schuilgaat. Daarin hebben demonen invloed: zij kunnen mensen beïnvloeden of zelfs beheersen. De Bijbel waarschuwt ons om deze wezens niet te vereren en roept ons op om ons te wapenen met de geestelijke wapenrusting van God. Maar welke wezens zijn er nog meer?

Gevallen engelen

Naast demonen spreekt de Bijbel ook over gevallen engelen. In [Judas 1:6](#) lezen we dat zij gevallen zijn omdat zij hun oorspronkelijke positie niet bewaarden. God schiep engelen om bij Hem te wonen, Hem te dienen en Zijn heerlijkheid te weerspiegelen. Maar net als satan kozen zij voor zichzelf.

In [Genesis 6](#) wordt gesproken over de “zonen van God” die relaties aangingen met mensen. Dit zijn de engelen die volgens [2 Petrus 2:4](#) in ketenen worden bewaard in de Tartarus, in afwachting van het oordeel. Een ander deel van de gevallen engelen is nog actief. In [Openbaring 12:7](#) lezen we dat zij in de eindtijd samen met de duivel zullen strijden tegen Michaël en zijn engelen.



Paulus waarschuwt ons nadrukkelijk voor het vereren van engelen ([Kolossenzen 2:18](#)). Ook vandaag komt dat voor, maar wij moeten ons daar verre van houden — hoe indrukwekkend zij ook lijken.

Satan

De Bijbel beschrijft de tegenstander van God in verschillende gedaanten:

🐍 **Slang** → list en misleiding | 🦁 **Leeuw** → dreiging en aanval | 💡 **Engel van licht** → misleiding via schijn | ⚖️ **Aanklager** → beschuldiging | 🐉 **Draak** → openlijke vijandschap en macht. Maar wie is hij oorspronkelijk?

Lezen: [Ezechiël 28:11-19](#) & [Jesaja 14:12-15](#)

- 1) **Over wie gaan deze gedeeltes?**
- 2) **Wat is een Cherub en wat was zijn roeping?**
- 3) **Welke zonden worden hier benoemd?**

Satan was oorspronkelijk een beschermende cherub. Hij was volmaakt geschapen, maar werd hoogmoedig vanwege zijn schoonheid. Zijn roeping — bescherming — veranderde in geweld. Er werd zonde in hem gevonden en hij bleef, net als de andere gevallen engelen, niet in de positie waarvoor hij geschapen was. Zo werd hij een **gevallen cherub**.



Sinds zijn opstand tegen God wordt hij gekenmerkt door geweld, ongehoorzaamheid, verderf en misleiding. Daarom is de geestelijke wapenrusting zo essentieel: die beschermt ons tegen alles waar de satan voor staat.

Engelen, Cherubs en Serafs

Als engelen verschijnen, dan zien ze er mannelijk en imposant uit. Ze trouwen niet en planten zicht ook niet voort ([Mattheus 22:30](#)). Het woord *engel* betekent 'boodschapper', en dat is ook hun belangrijkste taak. Daarnaast hebben zij andere taken, zoals het **beschermen** van gelovigen ([Hebreeën 1:7,14](#)), het uitvoeren van Gods oordeel en het **strijden** in geestelijke conflicten. Er zijn vele tienduizenden engelen, wellicht miljarden.

Twee engelen kennen we ook van naam. Michaël is de aartsengel. 'Aartsengel' betekent dat hij een leidende of voornaamste engel is. Hij wordt beschreven als een strijder en leider van de legermacht van engelen. De andere is Gabriël, de boodschapper van God. Hij maakte aan Daniël en Maria belangrijke openbaringen bekend.

God schiep engelen om bij Hem te wonen, Hem te dienen en Hem te eren.

Naast engelen beschrijft de Bijbel ook andere hemelse wezens, zoals de Serafs en Cherubs.

Lezen: [Ezechiël 10:8-14](#) & [Jesaja 6:1-4](#) & [Openbaring 4:1-11](#)

- 4) **Wat klopt er niet aan het plaatje op de vorige pagina?**
- 5) **Welk levensdoel hebben deze wezens?**
- 6) **Welke gelijkenis zitten er tussen alle wezens?**
- 7) **Wat weten we over de 24 oudsten (Openbaring 5)?**

Deze gedeelten tonen ons een blik in de hemel. God zit op Zijn troon, omringd door wezens die Hem voortdurend aanbidden. Hun levensdoel is duidelijk: **God verheerlijken**.



Het Lam

In Openbaring 5 verschijnt een nieuw en centraal figuur: het Lam dat geslacht is.

Lezen: [Openbaring 5:6-14](#)

- 8) **Waarom wordt Christus afgebeeld als een Lam?**
- 9) **Waarom krijgt Hij alle eer?**

Dat het Lam geslacht is, verwijst naar het offer dat Christus bracht als het Paaslam. Hij stierf voor jouw en mijn zonden. Dat het Lam staat, laat zien dat Hij is opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen en kan daarom jou en mij het eeuwige leven geven. Hij heeft gedaan wat niemand kon doen en daarom ontvangt Hij alle eer en zal Hij regeren. Alle wezens die geschapen zijn om God eer te geven, geven ook het Lam eer.



Slot

We begonnen de studie met demonen, gevallen engelen en de satan. Zij hebben macht en vrijheden, maar zijn altijd onderworpen aan de wil van God. Wij worden opgeroepen ons te wapenen tegen deze duistere machten en te beseffen dat ons gebed krachtig is in de geestelijke strijd.

Alles is geschapen tot Gods eer, zo ook de engelen, de cherubs, de serafs, de vier dieren en de 24 oudsten. Zij wonen bij God, dienen Hem en geven hem eer. Zij geven ook Christus alle eer.

Wij zijn voor hetzelfde doel geschapen: **God en Christus eer geven in alles wat wij doen.**