

God kent jou



Inleiding

Wanneer wij iemand leren kennen, dan begint dat aan de buitenkant. Wij leren iemand beter kennen door hoe diegene handelt. Hoe langer je met iemand omgaat, hoe meer je begrijpt van wat in het hart speelt van diegene. Zo is dat ook voor ons, om God te leren kennen. Enerzijds leren we wie Hij is door de Bijbel te lezen, anderzijds door onze omgang met Hem. Voor God is dat helemaal anders. Hij kent ons en weet precies wat er in ons hart leeft.

1 Kronieken 28:9

En jij, mijn zoon Salomo, ken de God van je vader, en dien Hem met een volkomen hart en met een bereidwillige ziel, want de HEERE doorzoekt alle harten, en Hij heeft inzicht in alle gedachtevorming. Als je Hem zoekt, zal Hij door jou gevonden worden, maar als je Hem verlaat, zal Hij je voor eeuwig verstoten.



1 Kronieken 29:17

En ik weet, mijn God, dat U het hart beproeft, en dat U behagen scheidt in wat billijk is. Ik heb met een oprecht hart al deze dingen vrijwillig gegeven, en ik heb nu met vreugde gezien dat Uw volk dat hier gevonden wordt, het U vrijwillig gegeven heeft.



Jeremia 17:10

Ik, de HEERE, doorgrond het hart, beproef de nieren, en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden.

- 1a) Wat wordt er bedoeld met 'hart en nieren'?
- 1b) Ben je je bewust dat God je van binnen kent?

“Voor God hoef je geen masker op te zetten. Hij weet wie je bent”

God woont in ons

Jezus wist ook heel goed wat er in de harten van mensen leefde. Als mensen oprecht waren, dan zei Hij dat. Als mensen zich anders voordeden dat ze werkelijk waren, dan sprak Hij ze erop aan. Jezus legt uit dat alle kwaden dingen voortkomen uit ons hart. Onze zonden komen dus voort uit onze gedachten.

Als het daarbij zou blijven, dan blijft er voor God ook niks anders over dan ons te veroordelen. God heeft daarom Zelf een tweeledige oplossing bedacht. Ten eerste de vergeving van zonden door het offer van Christus, ten tweede de verandering van ons hart door Zijn Heilige Geest.

Relatie:

- Elkaar beter leren kennen
- Communiceren
- Vertrouwen
- Groeien
- Onderlinge verhouding
- Tijd voor elkaar

Romeinen 8:

5 Want zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees; maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest;

6 want wat het vlees bedenkt, is de dood, maar wat de Geest bedenkt, is leven en vrede;

7 omdat wat het vlees bedenkt, vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet.

8 En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.

9 Maar u bent niet in het vlees maar in de Geest, als inderdaad Gods Geest in u woont; maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe.

10 Maar als Christus in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de Geest is leven vanwege de gerechtigheid.

11 En als de Geest van Hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij die Christus uit de doden heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest die in u woont.

12 Daarom dan, broeders, zijn wij schuldenaars, niet aan het vlees om naar het vlees te leven;

13 want als u naar het vlees leeft, zult u sterven; maar als u door de Geest de werkingen van het lichaam doodt, zult u leven.



2a) Wie woont er in ons?

2b) Wat doet de Geest van God in ons en waarom?

Bij God komen

God had een hele persoonlijke relatie met Adam en Eva, en God wandelde met hen door de hof. Doordat zij gezondigd hebben, is de relatie duidelijk verstoord. Deze relatie heeft God willen herstellen door de Heere Jezus. Doordat Jezus het volmaakte offer heeft gebracht, kunnen wij zonder zonde voor God staan. Er is weer een open relatie mogelijk. Er is een continue vergeving voor alle zonden die wij doen. Dat komt omdat wij ons verbonden hebben met Christus zelf.

Onder het Oude Verbond mocht alleen de Hogepriester één keer per jaar het Heilige der Heilige ingaan en dat kon alleen met een offer van een dier. In het Heilige der Heilige was God aanwezig en het is een afbeelding van de hemel zelf. Jezus ging bij Zijn Hemelvaart de hemel zelf binnen. Hij deed dat met Zijn eigen offer. Omdat dit offer volmaakt was, werd het voorhangsel weggenomen. Sindsdien is de weg naar de hemel volledig opengesteld en kunnen we altijd bij Jezus komen.

Hebreeën 10

*18 Waar nu vergeving hiervan is, daar is geen offerande meer voor de zonde.
19 Daar wij dus, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus,
20 langs de nieuwe en levende weg die Hij ons heeft ingewijd door het voorhangsel heen, dat is zijn vlees,
21 en wij een grote priester over het huis van God hebben,
22 laten wij naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, de harten door besprenkeling gezuiverd van het kwaad geweten en het lichaam gewassen met rein water.*



Hebreeën 4

*13 En geen schepsel is voor Hem onzichtbaar, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van Hem met Wie wij te doen hebben.
14 Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgedaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij de belijdenis vasthouden.
15 Want wij hebben niet een hogepriester die niet met onze zwakheden kan meelijden, maar Een die in alle dingen verzocht is als wij, met uitzondering van de zonde.
16 Laten wij dus met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden tot hulp op de juiste tijd.*



3a) Waar staat de troon van genade?

3b) Waarom zouden we daar naar toegaan?

God kennen

Onder het oude verbond had niet iedere gelovige een persoonlijke relatie met God. Ze dienden God, maar hadden niet de Heilige Geest in zich wonen. Ook waren er profeten en priesters die contact hadden met God en die als bemiddelaar optraden. Juist in het Oude testament voorzegt God dat er een Nieuw Verbond zou komen. Een verbond waarbij wij God zouden leren kennen.

Jeremia 31

31 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten,

32 niet zoals het verbond dat Ik met hun vaders gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden-Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt de HEERE.

33 Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.

34 Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken.



4a) Wat zijn de belangrijke elementen van het Nieuwe Verbond?

Doordat wij de Heere Jezus hebben leren kennen, hebben we ook veel van God de Vader leren kennen, want Jezus zegt dat wie Hem gezien heeft, die heeft ook de Vader gezien (Joh 14:7-9). Hoe meer we dus in de Bijbel lezen over God, hoe beter beeld we krijgen van Wie Hij is.

Bidden

Naast dat we God leren kennen vanuit de Bijbel, kunnen we Hem ook leren kennen vanuit de praktijk. Dat begint met communiceren met God. God vragen stellen in je gebeden, zoals om wijsheid vragen bij beslissingen. We leren uit de Bijbel dat we alles bij God kunnen brengen.



1 Petrus 5

6 Vernedert u dus onder de krachtige hand van God, opdat Hij u verhoogt op zijn tijd, 7 terwijl u al uw bezorgdheid op Hem werpt, want Hij zorgt voor u.



Filippenzen 4

6 Weest in niets bezorgd, maar laat in alles, door gebed en smeking met dankzegging, uw verlangens bekend worden bij God.

7 En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus.

5a) Hoe zouden we God betrekken in ons leven?

5b) Zal God je alles geven waar je om vraagt? (Jakobus 4:1-4)

Verhouding

Tenslotte is het in een relatie belangrijk om te weten wat de onderlinge verhouding is. De relatie tussen kind en vader is anders dan tussen twee vrienden. T.o.v. God zijn wij kinderen en als wij ons daarin juist opstellen, dan zal Hij voor ons zorgen als zijn eigen kinderen. Wij zullen leren Hem te vertrouwen en Hij zal zorgen dat wij steeds meer veranderd worden en tot Zoon zullen opgroeien.

“Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.”