

Karakter



Inleiding

In vorige studies hebben we gekeken naar onze relatie met God en dat God ons volledig kent, maar dat wij Hem steeds beter leren kennen. Juist door in relatie met Hem te leven, leren we steeds meer over wie Hij is. De basis daarvoor ligt in Bijbellesen en gebed. Naast dat je God zo beter leert kennen, heeft dit ook een ander effect.

Volg Gods voorbeeld in alles, zoals een geliefd kind zijn vader nadoet (Efeze 5:1)

Het karakter van God

Onze Vader is een God van relaties. God doet beloftes en sluit verbonden en wanneer de mens de beloftes breekt, dan is God veelal geduldig en genadig. Tevens is God ook rechtvaardig en geeft Hij uiting aan de verhouding tussen Hem en de mens. Juist als we de geschiedenis van het volk Israël lezen, dan zien we ook weer duidelijke oordelen, maar ook dat God mensen spaart en genadig is. Als je het verhaal van de kant van God bekijkt, dan begrijp je dat God vol geduld heeft moeten handelen met Zijn volk.

1) Noem 10 karaktereigenschappen die bij onze God horen

Als wij God meer leren kennen en ons leven inrichten in afhankelijkheid van Hem, dan veranderen wijzelf ook van binnenuit. We gaan steeds meer op onze Vader lijken, of nog herkenbaarder, we gaan steeds meer op Christus lijken. Natuurlijk zijn er eigenschappen waarin wij niet hetzelfde zouden zijn, zoals bijvoorbeeld de onveranderlijkheid van God. Wij zouden juist wel veranderen, omdat wij van nature zondig zijn.

Lukas 6:36

36 Weest ontfermend, zoals ook uw Vader ontfermend is.

Efeze 4:32-5:1

32 Maar weest jegens elkaar goedertieren, welgezind, elkaar vergevend, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.

1 Weest dan navolgers van God, als geliefde kinderen,

1 Petrus 1:15-16

15 maar wordt, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is, ook zelf heilig in al uw wandel;

16 want er staat geschreven: 'Weest heilig, want Ik ben heilig'.



- 2) Welke eigenschappen van God zouden wij overnemen?
 - 3) Welke eigenschappen van God zouden wij niet overnemen?
-
-



Van binnen

In het oude verbond staan meer dan 600 voorschriften voor Israël. Het wordt dan ook snel duidelijk dat er geen mens is die volledig naar Gods wil kan leven. Het gaat God dan ook niet om de buitenkant, maar om het hart van de mens. Je mag dus wel fouten maken, als het in je hart maar goed zit.

Bij God mag je komen zoals je bent, maar Hij houdt teveel van je om je zo te laten

Verandering

In het Nieuwe Testament wordt een duidelijk beeld geschetst van hoe een gelovige zich zou gedragen. De nieuwe mens, die wij in Christus zijn geworden, is vol van barmhartigheid en liefde. De eerste fout die vele maken is zichzelf proberen om te vormen tot een 'vrome christen'. De Bijbel wijst ons een andere weg.

Romeinen 8:13

13 want als u naar het vlees leeft, zult u sterven; maar als u door de Geest de werkingen van het lichaam doodt, zult u leven.

Romeinen 12:1-4

1 Ik vermaan u dan, broeders, door de ontfermingen van God, dat u uw lichamen stelt tot een levende offerande, heilig, voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke eredienst.

2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat u beproeft wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is.

3 Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik aan ieder die onder u is, dat hij van zichzelf niet hoger moet denken dan het behoort, maar dat hij bescheiden moet denken, zoals God aan ieder een maat van geloof heeft toebedeeld.

4 Want zoals wij in een lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werking hebben.

4) **Welke keuze moeten we maken?**

5) **Hoe werkt de verandering?**

Wij kunnen de verandering niet vanuit ons zelf tot stand brengen. De Heilige Geest kan deze verandering wel degelijk tot stand brengen.

Galaten 5:16-22

16 Maar ik zeg: wandelt door de Geest, en u zult de begeerte van het vlees geenszins volbrengen.

17 Want het vlees begeert tegen de Geest, en de Geest tegen het vlees; want deze staan tegenover elkaar, opdat u niet doet wat u wilt.

18 Maar als u door de Geest geleid wordt, dan bent u niet onder de wet.

19 Nu is het duidelijk wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid,

20 afgodendienst, toverij, vijandschappen, twist, jaloersheid, toorn, partijzucht, tweedracht, sekten,

21 afgunst, moorden, dronkenschappen, zwelgpartijen en dergelijke;

waarvan ik u tevoren zeg, zoals ik ook tevoren heb gezegd, dat wie zulke dingen bedrijven, Gods koninkrijk niet zullen beerven.

22 Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.



- 6) **Hoezo staan Geest en vlees tegenover elkaar?**
 - 7) **In hoeverre zie je de vrucht van de Geest bij jezelf en een ander?**
 - 8) **Wat zijn de karaktereigenschappen van de Nieuwe Mens? (Kolossenzen 3:12)**
-
-

Geduld

In onze maatschappij heerst de tendens dat we alles meteen beschikbaar moeten hebben. Het nieuws, goederen, eten, noem het maar op: wij willen er niet te lang op wachten. Wij zijn vaak vergeten wat geduld hebben betekent.

Een van onderdelen van de vrucht van de Geest is 'geduld'. Het is ook één van de eigenschappen van de Nieuwe Mens. In de oude vertalingen staat het woord 'lankmoedig', wat staat voor -een lange moed-. En dat geeft duidelijk aan wat geduld is, namelijk een lange adem. Soms verlangen wij ergens naar en dan wordt ons geduld op de proef gesteld. Maar daarin staan wij niet alleen, de Bijbel geeft een paar prachtige voorbeelden van geduld.

Hebreeën 6:11-12

11 Maar wij begeren dat ieder van u tot het einde toe dezelfde ijver betoont tot de volle zekerheid van de hoop,

12 opdat u niet traag wordt maar navolgers van hen die door geloof en geduld de beloften beërven.



Jakobus 5:10

10 Broeders, neemt als voorbeeld van het lijden en het geduld de profeten, die in de naam van de Heer gesproken hebben.

- 9) **Noem een paar personen die voorbeelden van geduld gaven in de Bijbel**
 - 10) **Waarom is dat voor ons belangrijk?**
-
-

In Bijbel leren we veel over het karakter van God. Hij verdraagt veel is heel geduldig met ons mensen. Juist als wij onszelf overgeven aan God en door Zijn Woord ons laten veranderen. Dan dragen wij door Zijn Geest vrucht voor God en daarin dus meer geduld. Daardoor zijn we tevreden om af te wachten en te verwachten wat God voor ons bereid heeft. Ons oog is dan op de toekomst gericht en minder op het hier en nu.

Teksten over geduld in het N.T.

Romeinen 2:4

Of veracht gij den rijkdom Zijner goedertierenheid, en verdraagzaamheid, en lankmoedigheid <3115>, niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt?

Romeinen 9:22

En of God, willende Zijn toorn bewijzen, en Zijn macht bekend maken, met vele lankmoedigheid <3115> verdragen heeft de vaten des toorns, tot het verderf toebereid;

2 Corinthiërs 6:6

In reinheid, in kennis, in lankmoedigheid <3115>, in goedertierenheid, in den Heiligen Geest, in ongeveer liefde.

Galaten 5:22

Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid <3115>, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

Efeziërs 4:2

Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid <3115>, verdragende elkander in liefde;

Colossenzen 1:11

Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en lankmoedigheid <3115>, met blijdschap;

Colossenzen 3:12

Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid <3115>;

1 Timotheüs 1:16

Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid <3115> zou betonen, tot een voorbeeld dergenen, die in Hem geloven zullen ten eeuwigen leven.

2 Timotheüs 3:10

Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, lankmoedigheid <3115>, liefde, lijdzaamheid.

2 Timotheüs 4:2

Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid <3115> en leer.

Hebreeënen 6:12

Opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijt dergenen, die door geloof en lankmoedigheid <3115> de beloftenissen beërven.

Jakobus 5:10

Mijn broeders, neemt tot een voorbeeld des lijdens, en der lankmoedigheid <3115> de profeten, die in den Naam des Heeren gesproken hebben.

1 Petrus 3:20

Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid <3115> Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water.

2 Petrus 3:15

En acht de lankmoedigheid <3115> onzes Heeren voor zaligheid; gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid, die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft;