



Wat mag het je kosten?

Inleiding

In deel 1 hebben we gekeken naar wat God van ons verlangt. Hierin hebben we voornamelijk stilgestaan bij heiliging. We hebben gezien dat God ons heilig verklaart in Christus en vervolgens ons vraagt om in overeenstemming daarmee heilig te gaan wandelen. Christus bewerkt deze heiliging in ons door de Heilige Geest en aan ons wordt gevraagd om onszelf beschikbaar te stellen. In dit deel gaan we kijken naar wat dit mag kosten en hoe wij om zouden omgaan met de wereld om ons heen.

“Wie een vriend van de wereld wil zijn, maakt zich tot een vijand van God.”

Wat mag het kosten?

De bekering tot Christus kan een grote impact op je omgeving hebben. Bij Paulus kwam dit ook duidelijk naar voren. Paulus leefde als Farizeeër en was hoog in aanzien onder zijn eigen volk, de Joden. Toen hij tot geloof in Christus kwam, waren alle dingen die ooit zo belangrijk waren opeens niet meer van belang. Hierover schrijft hij aan de Filippenzen.

Filippenzen 3



4 Als iemand anders meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer:
5 besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin,
6 een Hebreëer uit de Hebreëen; wat de wet betreft een farizeeër; wat de ijver betreft een vervolger van de gemeente; wat de gerechtigheid betreft die in de wet is, onberispelijk.
7 Maar wat winst voor mij was, heb ik om Christus' wil schade geacht.
8 Jazeker, ik acht ook alles schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om Wie ik de schade van alles heb geleden en het als vuilnis acht, opdat ik Christus mag winnen.

Alles waar Paulus ooit voor stond, was nu vuilnis geworden voor hem. De reden was dat hij Christus had leren kennen. Natuurlijk werd hem dit niet in dank afgenomen en toen hij de Joden ging vertellen over Jezus wilden ze hem doden. Paulus was zelfs bereid om ook te sterven voor Christus (Handelingen 20:24).

Vuilnis (σκυβαλον. 'skubalon):
alle afval, vuil, uitwerpselen van dieren, schuim, rommel

- 1) **Hoeveel is het jou waard om een volgeling van Christus te zijn?**

“Wij hebben hier geen blijvende stad, wij zoeken de toekomstige.”

Strijden

De wandel als gelovige wordt in de Bijbel ook wel gezien als een strijd. Bij een hardloopwedstrijd kan er maar één de winnaar zijn en juist deze strijd wordt ons voorgesteld als voorbeeld.

Hebreeën 12

1 Daarom dan ook, daar wij zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebben, laten ook wij alle last en de zonde die ons licht omstrikt, afleggen en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt,

2 terwijl wij zien op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof, die om de vreugde die voor Hem lag, het kruis heeft verdragen, terwijl Hij de schande heeft veracht, en die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God.

3 Want let op Hem die zo'n tegenspraak door de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet moe wordt en in uw zielen bezwijkt.

4 U hebt nog niet ten bloede toe tegenstand geboden in de strijd tegen de zonde,



In Hebreeën 11 gaat het over voorbeelden van gelovigen. Zij maakten stuk voor stuk keuzes in hun leven waaruit hun geloof bleek. De prijs die zij betaalden voor hun keuzes was hoog. Noach scheidde zich af van de wereld, Abraham verliet zijn eigen familie, Mozes keerde zich af van de rijkdom van de Farao. Het zijn juist deze gelovigen die ons worden voorgesteld als de wolk van getuigen die ons zouden moeten bemoedigen ook zelf de (wed)strijd aan te gaan.

2) Wie is het ultieme voorbeeld in het geloof en waar keek Hij naar uit?

3) Wat wordt er van ons gevraagd in de strijd van het geloof? (Vergelijk 1 Kor 9:24-27)

Wij horen niet bij de wereld

Afscheiden van de wereld?

Als we terugkijken in de kerkgeschiedenis dan zien we dat sommige gelovigen er voor gekozen hebben om zich af te zonderen van de wereld. Dat deden ze door een eigen leefgemeenschap op te richten of door in het klooster te gaan. Op deze manier konden ze zich aan God wijden en konden ze heilig leven. Hoewel dit zeker logisch klinkt, is dit niet wat er van de gelovige gevraagd wordt. Paulus schrijft hierover.

1 Korinthe 5

9 Ik heb u in de brief geschreven, dat u geen omgang moet hebben met hoereerders; 10 niet in het algemeen met de hoereerders van deze wereld, of de hebzuchtigen en rovers, of afgodendienaars, want dan zou u wel de wereld moeten uitgaan.



11 Maar nu heb ik u geschreven, dat als iemand die broeder genoemd wordt, een hoereerder is, of een hebzuchtige, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard of rover, u met hem geen omgang moet hebben, dat u met zo iemand zelfs niet moet eten.

12 Want wat heb ik hen die buiten zijn te oordelen? Oordeelt u niet hen die binnen zijn?

13 Maar hen die buiten zijn, zal God oordelen. Doet de boze uit uw midden weg.

Paulus maakt onderscheid tussen twee groepen van zondaars. Zij die zich broeder noemen en zij die bij de wereld horen. We kunnen prima blijven omgaan met de zondaars van de wereld, maar we zouden wel afstand nemen van zondaars als zij zich tegelijk ook broeder noemen. We hoeven de wereld niet uit te gaan, maar moeten wel zorgen dat we niet besmet raken met de wereld.

4) Hoe zouden wij ons in de wereld gedragen? (Vergelijk Jakobus 4:4 & Colossenzen 4:5-6)

“Wij zouden onszelf onbesmet bewaren van de wereld”

Wij horen bij de hemel

Wij leven wel in de wereld maar we zijn niet van deze wereld. Wij horen bij de hemelse stad en onze wandel is in de hemel.



Filippenzen 3

18 Want velen wandelen, van wie ik u dikwijls heb gezegd en nu ook wenend zeg, dat zij de vijanden van het kruis van Christus zijn;

19 hun einde is het verderf, hun God is de buik en hun heerlijkheid is in hun schande; zij bedenken de aardse dingen.

20 Want ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als Heiland verwachten,

Het is hierin duidelijk te herkennen dat onze hemelse wandel tegenover de aardse wandel staat. De aardse wandel is dat men bezig is met verderfelijke dingen. Wij zouden daar niet mee bezig zijn. Wij zouden bezig zijn met de hemelse zaken, namelijk het zoeken de dingen die boven zijn.

“Wij zijn met Christus in de hemel gezet”



Kolossenzen 3

1 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoekt dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan Gods rechterhand.

2 Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

3 Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.

Wij, gelovigen, leven wel in de wereld maar we horen niet bij de wereld. Wij horen bij Christus en zouden bezig zijn met de hemelse zaken, namelijk de dingen die boven zijn. In deel 1 hebben we gezien dat we onze gedachten zouden laten veranderen en dat we de wereld niet gelijkvormig zouden worden (Rom. 12:2). Wanneer we dan veranderd worden van binnenuit, denken en doen we ook anders dan de wereld.

5) Wat zijn de dingen die boven zijn die wij zouden zoeken en bedenken?

Geen aardse strijd

Er wordt onderscheid gemaakt tussen gelovigen en de wereld. Sommige gelovigen willen graag de wereld verbeteren door bijvoorbeeld in de politiek te gaan. Zij willen dan de hemelse dingen opleggen aan de aardse wereld. Dit is niet logisch, want de wereld wil zich niet aan Christus onderwerpen. De gelovige en de ongelovigen horen niet bij elkaar. Wij zijn een aparte groep die zich niet vermengt met de wereld en dat wordt door de wereld niet altijd geaccepteerd. Op verschillende plekken op de wereld worden gelovigen dan ook vervolgd. Dit is een Bijbels principe en wij zouden deze strijd dan ook niet voeren door terug te vechten, maar juist door het lijden te ondergaan, stand te houden in het geloof en daarbij het goede te doen.



Romeinen 12

14 Zegent wie u vervolgen; zegent en vervloekt niet..[.].

20 'Maar als uw vijand honger heeft, geef hem te eten; als hij dorst heeft, geef hem te drinken; want door dit te doen zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen'.

6) Ervaar je weleens dat je niet bij de wereld hoort en hoe ga je ermee om?

De strijd die wij voeren is een geestelijke strijd en wij zouden dan ook de geestelijke wapenrusting aandoen. Hoe dat zit komt in een andere studie aan bod. Het is goed om te besluiten met bemoediging van Paulus dat wij net als de Heere Jezus voorbij het lijden zouden moeten kijken en moeten kijken naar de heerlijkheid die wij te zien krijgen.



Romeinen 8

18 Want ik acht, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.