

Ons Godsbeeld



Inleiding

Het beeld dat wij van God hebben, komt voort uit wat wij over Hem horen en lezen. Dit beeld wordt vooral bepaald door het Nieuwe Testament, omdat we daarin vaker lezen dan in het Oude Testament. Het accent ligt daarbij op de genade en goedheid van God en hoe Hij Zijn liefde aan de mensheid heeft getoond. God wordt gezien als Redder en minder als Rechter. Als we dan verhalen lezen in het Oude Testament, dan past dat soms niet helemaal bij ons beeld dat wij hebben van God. Toch is het dezelfde God.

Het begin

Vanaf het allereerste begin zien we dat God de Schepper is en dat Hij het recht heeft om te stellen wat goed en wat kwaad is. God geeft Adam en Eva een gebod en als zij dat overtreden, dan zullen zij de consequentie dragen. Hij heeft dit recht, omdat Hij hun Schepper is. Na de overtreding van Adam worden satan en de mensheid veroordeeld. Tegelijk geeft God in Zijn oordeel ook een belofte dat Jezus de satan zou overwinnen. God is Rechter en ook de Redder.

Bij Noach lezen we dat God een einde wil maken aan de mensheid, maar dat Hij een achtstal zal redden. Het loopt in die tijd helemaal mis, want Gods zonen hebben gemeenschap met de vrouwen en er komen reuzen uit voort. God krijgt spijt van het feit dat Hij de mens heeft gemaakt en er is maar één persoon die genade ontvangt van God, namelijk Noach. Noach was rechtvaardig. God redt Noach en zijn gezin en van de dieren redt God elk soort.

In beide verhalen is de consequentie van de ongehoorzaamheid aan God nogal groot. Tegelijk zien we in beide verhalen dat God genade geeft. Bij Noach ontkomen er mensen en later bij Sodom en Gomorra zien we dat Lot en zijn dochters ontkomen. Ook Lot was rechtvaardig. In dit alles blijkt dat Gods rechtvaardigheid een veroordeling betekent voor wie niet rechtvaardig is en een redding betekent voor hij die rechtvaardig is.

In onze dagen

Wij kunnen onze rechtvaardigheid niet verdienen door onze daden. De basis voor rechtvaardigheid ligt in ons geloof in God. Dat gold ook voor Noach (Hebreeën 11:7). Tegenwoordig brengt God niet een oordeel over een stad of een land, zoals in de dagen van Lot. Maar God zelf is niet veranderd. Een duidelijk voorbeeld vinden we bij het oordeel over een deel van het volk Israël. God gaat verder met het gelovige (rechtvaardige) deel van Israël en het andere deel snijdt Hij af. De gelovigen uit de andere volken worden daarna toegevoegd. Paulus legt dit uit aan de hand van twee olijfbomen.

Romeinen 11:17-24

17 En als enkele van de takken afgebroken zijn, en u die een wilde olijfboom was, daartussen geënt bent en mededeelgenoot van de wortel en de vettigheid van de olijfboom bent geworden,

18 beroem u dan niet tegen de takken; en als u zich beroemt, niet u draagt de wortel, maar de wortel u.

19 U zult dan zeggen: Er zijn takken afgebroken, opdat ik zou worden geënt.

20 Inderdaad! Zij zijn afgebroken door het ongeloof en u staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees;

21 want heeft God de natuurlijke takken niet gespaard, Hij mocht ook u niet sparen!

22 Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God: strengheid over hen die gevallen zijn, maar goedertierenheid van God over u, als u in de goedertierenheid blijft; anders zult ook u worden afgehouden.

23 En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, weer geënt worden; want God is machtig hen opnieuw te enten.

24 Want als u uit de van nature wilde olijfboom uitgehouwen en tegen de natuur op de edele olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen dezen, die natuurlijke takken zijn, op hun eigen olijfboom geënt worden!



1) Voor wie is God goed en voor wie niet? Waarom?

De olijfbomen van Romeinen 11



“Ik zal Mij erbarmen over wie ik Mij erbarm en Mij ontfermen over wie Ik Mij ontferm”

Gruwelikheden en liefde

Sommige verhalen uit het Oude Testament worden niet op de zondagschool gelezen, omdat het niet geschikt is. Andere verhalen worden aangepast, zoals bij David en Goliath. In de kinderbijbel wordt bijvoorbeeld het afhakken van Goliaths hoofd achterwege gelaten. Er zijn gruwelijke verhalen waarbij mensen worden verkracht en vermoord, ja zelfs in stukken worden gehakt of worden verbrand. Wij kunnen dit vaak niet rijmen met het beeld dat wij van God hebben.

In het Nieuwe Testament leert Jezus ons dat wij niet alleen onze naaste moeten liefhebben, maar dat we ook onze vijanden moeten liefhebben. Het ultieme voorbeeld daarvan vinden we bij Jezus zelf die Gods liefde voor Zijn vijanden toont. Onze tijd noemen we de tijd van genade, omdat God in onze dagen geduldig is met mensheid en iedereen de mogelijkheid en tijd wil geven om zich te bekeren. Maar dat neemt niet weg dat de oordelende kant van God er nog steeds is.

Romeinen 11:17-24

26 Want als wij moedwillig zondigen nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer over,

27 maar een vreselijke verwachting van oordeel en een felheid van vuur dat de tegenstanders zal verslinden.

28 Iemand die de wet van Mozes verworpen heeft, sterft zonder ontferming op het woord van twee of drie getuigen:

29 hoeveel zwaarder straf, meent u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God met voeten heeft getreden en het bloed van het verbond waardoor hij geheiligd was, onheilig geacht en de Geest van de genade gesmaad heeft?

30 Want wij kennen Hem die gezegd heeft: ‘Aan Mij de wraak, Ik zal vergelden’. En opnieuw: ‘De Heer zal zijn volk oordelen’.

31 Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God!



2) Wat is willens zondigen?

3) Voor wie is het vuur van het oordeel?

In Christus zijn wij vrij van het oordeel en kunnen we zonder zonde voor God staan. Echter, voor hen die buiten Christus zijn, is er niets anders dan het oordeel en de kans is groot dat ze in het vuur zullen eindigen. God heeft Zijn Zoon gezonden tot redding, maar het is aan de mens zelf om deze redding aan te nemen. God wil ons redden van dit oordeel en doet dit in liefde en genade, maar dit kan niet buiten Zijn Heiligheid en Rechtvaardigheid om.

Onrechtvaardig lijden en sterven

In de Bijbel vinden we verhalen van mensen die lijden en zelfs sterven, terwijl dat naar onze maatstaven niet terecht is. Een duidelijk voorbeeld is Job, een oprecht man die in God gelooft. Naar menselijke maatstaven is het niet redelijk wat hem overkomt. Maar als je het van de andere kant bekijkt, dan hebben wij als mens helemaal geen recht op leven, gezondheid of goed bestaan. Ten eerste is Hij onze Schepper en ten tweede staan wij allemaal schuldig tegenover Hem en Hij is ons niks schuldig.

*"Zullen de dingen die geformeerd zijn zeggen tot hun formeerder:
Waarom hebt Gij mij aldus gemaakt?" (Rom. 9:20).*

Wij zien het dan wellicht als oneerlijk verdeeld, maar dat maakt God nog niet tot onrechtvaardig. Juist bij het offer van Jezus zien we dat God onrechtvaardig lijden en sterven toe laat voor een hoger doel. Bij uitstek had Jezus dit niet verdiend, omdat Hij onschuldig was. Naar menselijke maatstaven is dit alles onrechtvaardig, maar God was hierin niet onrechtvaardig. Juist omdat Jezus ervoor koos om onze zonden te dragen, veroordeelde God Hem. Het lijden van de Heere Jezus was noodzakelijk vanwege de rechtvaardigheid van God.

"Zou de Rechter van de hele wereld geen recht doen?" (Genesis 18:25).