

Woord van God



Het zesde onderdeel van onze wapenrusting is 'het *Woord van God*'. Dit onderdeel dragen we als zwaard. Niet zomaar een zwaard, maar het zwaard van de Geest. Een zwaard is bedoeld om scheiding aan te brengen en dat is precies wat het Woord van God ook doet. Daarmee is het een uitstekend wapen in de strijd. Wat voor ons van belang is, is dat we het Woord van God kennen, zodat we ons kunnen wapenen.



Dwaalleringen
Leugens



Hebreeën 4

12 Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot verdeling van ziel en geest, zowel van gewrichten als van merg, en oordeelt de gedachten en overleggingen van het hart.

13 En geen schepsel is voor Hem onzichtbaar, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van Hem met Wie wij te doen hebben.

14) Wat zijn de eigenschappen van het Woord van God

Gods Woord spreekt niet tot onze buitenkant, maar tot ons hart. Gods Woord weet wat er bij ons van binnen leeft. Uit het hart van de mens komen slechte dingen voort en Gods Woord veroordeelt dat. Gelukkig leren we uit datzelfde Woord dat er voor ons geen veroordeling is, omdat wij in Christus Jezus zijn. Maar voor hen die niet in Christus zijn, is er het oordeel.

Wie in Hem gelooft wordt niet geoordeeld; maar wie niet gelooft is al geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God (Joh 3:18).

Lukas 4

1 Jezus nu, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn, 2 veertig dagen verzocht door de duivel. En Hij at helemaal niets in die dagen, en toen zij waren geëindigd had Hij honger. 3 De duivel nu zei tot Hem: Als U Gods Zoon bent, zeg dan tot deze steen dat hij brood moet worden.

4 En Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven: 'Niet van brood alleen zal de mens leven, maar van alle woord van God'. 5 En hij voerde Hem omhoog en toonde Hem alle koninkrijken van het aardrijk in een ogenblik tijds. 6 En de duivel zei tot Hem: U zal ik al deze macht en hun heerlijkheid geven, want zij is mij overgegeven en aan wie ik wil geef ik ze; 7 als U dan voor mij gekniel zult aanbidden, zal zij geheel van U zijn.

8 En Jezus antwoordde en zei tot hem: Er staat geschreven: 'De Heer, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen'. 9 Hij nu voerde Hem naar Jeruzalem en liet Hem op de dakrand van de tempel staan en zei tot Hem: Als U Gods Zoon bent, werp Uzelf dan van hier naar beneden; 10 want er staat geschreven: 'Zijn engelen zal Hij bevel geven aangaande u om u te bewaren, 11 en zij zullen u op de handen dragen, opdat u niet misschien uw voet aan een steen stoot'. 12 En Jezus antwoordde en zei tot hem: Er is gezegd: 'U zult de Heer, uw God, niet verzoeken'. 13 En nadat de duivel alle verzoeking tot een eind had gebracht, week hij van Hem voor een tijd.



15) Waar beroept Jezus zich op tijdens zijn verzoeking?

Bij de verzoeking in de woestijn zien wij een groot verschil tussen Jezus en Eva. Eva begonnen te twifelen aan de woorden van God, maar Jezus deed dat niet. Jezus gaf een weerwoord aan de duivel en gebruikt steeds Gods Woord hiervoor. Juist in de strijd van verzoeking is het dus van belang dat je weet wat er in de Bijbel geschreven staat. De satan weet ook heel goed wat er in de Bijbel geschreven staat en probeert daarom de waarheid vaak te verdraaien. Wij zouden ons dan juist op de Bijbel moeten beroepen.

1 Johannes 2

13 Ik schrijf u, vaders, omdat u Hem kent die van het begin af is. Ik schrijf u, jongelingen, omdat u de boze overwonnen hebt. Ik heb u geschreven, kinderen, omdat u de Vader kent.

14 Ik heb u geschreven, vaders, omdat u Hem kent die van het begin af is. Ik heb u geschreven, jongelingen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze overwonnen hebt.

15 Hebt de wereld niet lief, noch wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.

16 Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.

17 En de wereld gaat voorbij en haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.



16) Waarmee overwinnen wij de boze?

De wereld ligt in de boze en daarom wijst Gods Woord ons op de dingen die boven zijn. Wij zouden ons niet bezig houden met de aardse dingen, maar met de hemelse. De satan probeert ons te verleiden en te lokken, maar als wij Gods Woord kennen en spreken, dan is hij machteloos en overwinnen wij hem.

Alle Schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen is, tot alle goed werk ten volle toegerust. (2 Timotheüs 3:16,17).