

Waarheid



Het eerste onderdeel van de wapenrusting die in Efeze 6 wordt genoemd, is de waarheid. Deze waarheid zouden we als een riem om onze middel dragen. De tegenhanger van de waarheid is de leugen en dit valt in de categorie misleiding. Bij de verleiding van Eva was het een halve waarheid, waarmee hij Eva om de tuin leidde. Als we in het Nieuwe Testament lezen over de satan, dan is het enerzijds dat hij bepaalde waarheden ontkent, zoals dat Jezus de Zoon van God is. Anderzijds bedient hij zich van dwaalleringen die gelovigen tot zonde verleiden.



1 Johannes 2



*21 Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet weet, maar omdat u die weet en omdat geen leugen uit de waarheid is.
22 Wie is de leugenaar dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Deze is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.*

2 Petrus 2



*1 Maar er waren ook valse profeten onder het volk, gelijk ook onder u valse leeraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke sekten zullen invoeren, en den Heer, die hen gekocht heeft, verloochenen, en een snel verderf over zichzelf brengen zullen;
2 en velen zullen hun ongebondenheid navolgen, om welke de weg der waarheid zal gelasterd worden;
3 en zij zullen uit begeerlijkheid, met bedrieglijke woorden, van u gewin zoeken; doch het oordeel over hen rust reeds sedert lang niet, en hun verderf slaapt niet.*

3) Hoe kun je je wapenen tegen deze misleidingen van de duivel?

Buiten bovenstaande misleidingen en leugens zijn er ook andere misleidingen, zoals de evolutietheorie waarbij mensen wordt voorgehouden dat er geen Schepper is. Bij dit alles is het belangrijk dat wij weten wat er in Gods Woord geschreven staat zodat we de waarheid van de leugen weten te onderscheiden.

Gerechtigheid



Het tweede onderdeel van de wapenrusting is de gerechtigheid. Deze gerechtigheid zouden we als borstharnas dragen. Gerechtigheid heeft te maken met dat wij aanvaardbaar zijn voor God. In de eerste plaats heeft gerechtigheid te maken met dat wij rechtvaardig zijn voor God door het volbrachte werk van Christus. Ten tweede heeft dit ook verband met ons geloofsleven. Namelijk hoe wij in de praktijk de gerechtigheid zouden dienen.



Galaten 5:1-7

1 Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt; staat dan vast en laat u niet weer onder een slavenjuk binden.

2 Zie, ik, Paulus, zeg u, dat als u zich laat besnijden, Christus u niets zal baten.

3 En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te houden.

4 U bent van elke zegen in Christus beroofd, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; u bent van de genade vervallen.

5 Want wij verwachten door de Geest op grond van geloof de hoop van de gerechtigheid.

6 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch onbesneden zijn, maar geloof dat door liefde werkt.

7 U liep goed; wie heeft u tegengehouden, dat u de waarheid niet zou gehoorzamen?



4) Hoe kunnen wij onze rechtvaardigheid verdienen?

Een van de misleidingen waarvan de satan zich bedient, is de lering dat wij onze eigen rechtvaardigheid moeten gaan verdienen door het houden van de wet van Mozes. Paulus waarschuwt hier duidelijk voor, ook in de andere brieven. We moeten dus bedacht zijn op zulke leringen.

Dat wij rechtvaardig zijn voor God, is voor sommige een reden om aan te nemen dat onze huidige wandel er niet meer toe doet. Maar in een eerdere studie hebben we al gezien dat wij een positie van God hebben ontvangen en vervolgens worden opgeroepen om hier vanuit te wandelen. Dus wij zouden juist ook in de praktijk de rechtvaardigheid uitleven. Niet om gerechtigheid te verdienen, maar om gerechtigheid te dienen.

Romeinen 6

12 *Laat dan de zonde niet regeren in uw sterfelijk lichaam om aan zijn begeerten te gehoorzamen.*

13 *En stelt uw leden niet voor de zonde tot werktuigen van de ongerechtigheid, maar stelt uzelf voor God als uit de doden levend geworden, en uw leden voor God tot werktuigen van de gerechtigheid.*

14 *Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade.*

15 *Wat dan? Zouden wij zondigen, omdat wij niet onder de wet maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!*

16 *Weet u niet, dat voor wie u zich als slaven stelt om te gehoorzamen, u slaven bent van hem die u gehoorzaamt, of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?*

17 *Maar God zij dank dat u slaven van de zonde was, maar van harte gehoorzaam bent geworden aan de inhoud van de leer waarin u onderwezen bent.*

18 *En vrijgemaakt van de zonde bent u slaven van de gerechtigheid geworden.*

19 *(Ik spreek menselijkerwijs, om de zwakheid van uw vlees.) Want zoals u uw leden hebt gesteld in slavernij van de onreinheid en de wetteloosheid tot de wetteloosheid, stelt nu zo uw leden in slavernij van de gerechtigheid tot heiliging.*



5) Waar is gerechtigheid een tegenhanger van?

De ongerechtigheid werd al bij de satan gevonden bij zijn val. Het is een ander woord voor zonde en heeft betrekking op het aanvaardbaar zijn voor God. God heeft ons aanvaard door Christus en in Christus zijn wij zonder zonde. In de praktijk zouden we deze zondeloze staat ook uitleven en dus niet meer slaaf zijn van de zonde. We zondigen nog wel, maar zijn geen slaaf meer. De satan probeert ons nog steeds te verleiden tot zonde en wij zouden ons daar tegen wapenen door ons te laten leiden door Gods Geest.

We moeten ons bedacht zijn op twee dingen waardoor we worden aangevallen met betrekking op gerechtigheid. Ten eerste de misleiding dat wij onze rechtvaardigheid zelf moeten verdienen. Ten tweede de verleiding tot ongerechtigheid. Voor beide zaken zouden we het borstwapen aandoen dat God ons geeft.

‘Die de zonde doet, is uit den duivel; want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.’