

Voorbede



Het laatste onderdeel van de Gods wapenrusting is gebed. Dit is een heel praktisch wapen in de geestelijke strijd. Gebed heeft veel onderdelen zoals God groot maken, God danken, God vragen, etc. Juist het onderdeel voorbede is van belang in de geestelijke strijd. Paulus roept ons op voor alle heiligen te bidden en dat met smeking en volharding te doen.



Romeinen 15



*30 Maar ik spoor u aan, broeders, door onze Heer Jezus Christus en door de liefde van de Geest, dat u met mij strijdt in de gebeden tot God voor mij;
31 opdat ik verlost word van de ongehoorzamen in Judea en mijn dienst aan Jeruzalem de heiligen welgevallig is,
32 opdat ik door de wil van God met blijdschap tot u kom en mij met u verkwik.*

Colossenzen 4



*12 U groet Epafros, die een van u is, een slaaf van Christus Jezus, die altijd voor u strijdt in de gebeden dat u mag vaststaan, volmaakt en ten volle verzekerd in de hele wil van God.
13 Want ik getuig van hem, dat hij veel moeite doet voor u en voor hen in Laodicea en hen in Hierapolis.*

17) Waar bid je voor als je strijd in je gebed?

Epafros bad voor zijn broeders en zusters in Colosse dat zij vast mochten gaan staan en volkomen mochten zijn in de wil van God. Hij gaf zijn medegelovigen dus geestelijke ondersteuning in hun geloofsleven door God te vragen dat Hij het wilde bewerken. Als God dit dan ook verhoort, dan is dat ook reden om God te danken. Paulus roept ons op om voor alle gelovigen te bidden en dat op de volgende manier: Wakende, altijd, vragende en smekende.



1 Timotheüs 2

1 Ik vermaan dan allereerst dat smekingen, gebeden, voorbiddingen en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen,
2 voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een rustig en stil leven leiden in alle godsvrucht en eerbaarheid.
3 Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland,



1 Johannes 5

16 Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, dan zal hij bidden en Hij zal hem het leven geven, hun die niet tot de dood zondigen. Er is zonde tot de dood; daarvoor zeg ik niet dat hij zal vragen.

18) Voor wie zouden we voorbede doen en waarom?

Tot slot

Aan het einde van deze studie is het belangrijk om te weten dat God ons de wapenen heeft gegeven om stand te houden in de Geestelijke strijd. Lichamelijk kunnen we van alles te lijden krijgen, maar onze redding, de liefde van God zal nooit van ons afgepakt kunnen worden. We zullen aan alle kanten verleid worden, door gelovigen en ongelovigen en dan is het belangrijk om te weten hoe je stand kan houden.

Het doel van de satan is duidelijk, namelijk dat hij op verschillende manieren probeert te voorkomen dat wij vrucht gaan dragen. Als je weet hoe hij werkt, dan weet je ook hoe je je er tegen kan wapenen. Tegelijk mag je weten dat we aan elkaar zijn gegeven om elkaar te ondersteunen in deze strijd. Je staat niet alleen hierin. Het wapen van gebed kun je hier altijd bij gebruiken.

Bovenal mogen we weten dat de Heilige Geest en Christus zelf ook voor ons bidden en pleiten. Zij maken ons bekwaam om God te dienen.



In dit vertrouwen, dat Hij die een goed werk in u begonnen is, het ook zal voltooien tot op de dag van Christus Jezus. (Filippenzen 1:6).