

Zaligheid



Het vijfde onderdeel van onze wapenrusting is 'zaligheid'. Dit onderdeel dragen we als helm. Het woord 'zaligheid' betekent 'redding'. Het wijst ons op het feit dat wij gered zijn van de veroordeling en dus van de dood. Het is een geweldig onderdeel dat wij van God hebben ontvangen, zonder dat wij dat zelf ooit konden verdienen. Het biedt ons hoop, juist in die momenten dat het niet zo goed gaat.



Verderf
Verdrukking
Lijden

Romeinen 8



31 Wat zullen wij dan hierop zeggen? Als God voor ons is, wie zou tegen ons zijn?
32 Hoe zal Hij die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar Hem voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?
33 Wie zal beschuldiging inbrengen tegen uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt;
34 wie is het die veroordeelt? Christus Jezus is het die gestorven is, ja nog meer, die opgewekt is, die ook aan Gods rechterhand is, die ook voor ons bidt.
35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard?

11A) Op welk vlak kunnen wij geraakt worden?

B) Waarom zijn wij meer dan overwinnaars?

We kunnen door het lijden dat we tegenkomen in twijfel raken. In twijfel over het feit of God nog wel voor ons zorgt, maar ook in twijfel over of het allemaal nog wel goed komt. Belangrijk is dan terug te gaan naar de basis en dan mag je weten dat God je gered heeft. Ons lijden is daarvan een bevestiging. Er is niets, werkelijk niets, dat die redding ongedaan kan maken. Christus heeft de dood en de satan overwonnen en dat kan niet ongedaan worden gemaakt. In Hem zijn wij dan ook meer dan overwinnaars.

Jesaja 59



15 Ja, de waarheid ontbreekt,
en wie zich afkeert van het kwade, wordt beroofd.
En de HEERE zag het, en het was kwalijk in Zijn ogen
dat er geen recht was.
16 Omdat Hij zag dat er niemand was,
ontzette Hij Zich, want er was geen voorbidder.
Daarom bracht Zijn arm Hem heil,
en Zijn gerechtigheid, die ondersteunde Hem.
17 Want Hij trok de gerechtigheid aan als een harnas
en zette de helm van het heil op Zijn hoofd.
Het gewaad van de wraak trok Hij aan als kleding
en Hij hulde zich in de na-ijver als mantel.



Jesaja 11

*5 Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn,
en de waarheid de gordel om Zijn middel.*



1 Thessalonicenzen 5

8 Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, terwijl wij het borstharnas van het geloof en de liefde aangedaan hebben, en als helm de hoop van de behoudenis;

12A) Welke kleding draagt Christus?

B) Wat zijn de verschillen in de wapenrusting?

Paulus behandelt op meer plekken de geestelijke wapenrusting en benoemt de wapens verschillend. Hieruit blijkt dat het Paulus niet gaat om hoe het onderdeel precies heet, maar dat wij ons beschermen met de wapens die God ons gegeven heeft. Paulus betreft de wapenen op de praktijk en noemt de helm ook de *hoop van de redding*. Juist op die momenten waar het tegenzit, mogen we stilstaan bij onze redding en uitkijken naar wat daarvan nog werkelijkheid gaat worden. Hoop doet leven.

Colossenzen 2

4 Dit zeg ik, opdat niemand u met overredende taal misleidt.

[..]

8 Kijkt u uit, dat er niemand is die u tot prooi maakt door de wijsbegeerte en door ijdel bedrog volgens de overlevering van de mensen, volgens de elementen van de wereld, en niet volgens Christus.

[..]

16 Laat dan niemand u oordelen inzake eten en drinken of op het punt van een feest of nieuwe maan of sabbatten,

17 die een schaduw zijn van wat zou komen, maar het lichaam is van Christus.

18 Laat niemand u de prijs ontzeggen, doordat hij behagen schept in nederigheid en engelenverering, ingewijd in wat hij gezien heeft, zonder reden opgeblazen door het denken van zijn vlees,

19 terwijl hij niet vasthoudt aan het hoofd, uit Wie het hele lichaam, door zijn gewrichten en banden ondersteund en verbonden, opgroeit met de groei van God.



13) Waar moeten we voor waken?

De helm zetten we op ons hoofd en daarmee beschermen we ook onze gedachten. We moeten ons niet laten misleiden om weer met ons vlees God te gaan dienen, maar juist God blijven dienen door de Geest.

