

Geloof



Het vierde onderdeel van onze wapenrusting is 'geloof'. Dit onderdeel dragen we als een schild. Het woord 'geloof' betekent 'vertrouwen'. Praktisch betekent het dat je ergens op vertrouwt en dat je er ook naar handelt. Hebreëen 11 geeft daarvan een paar prachtige voorbeelden. In onze wapenrusting gebruiken wij ons geloof als schild om de vurige pijlen van de tegenstander uit te blussen. We voorkomen dat het ons raakt.



Verzoeking
Lijden, verdrukking
Verslinden

1 Petrus 5



*6 Vernedert u dus onder de krachtige hand van God, opdat Hij u verhoogt op zijn tijd,
7 terwijl u al uw bezorgdheid op Hem werpt, want Hij zorgt voor u.
8 Weest nuchter, waakt; uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek wie hij zou kunnen verslinden.
9 Weerstaat hem, standvastig in het geloof, daar u weet dat hetzelfde lijden aan uw broederschap in de wereld zich voltrekt.*



Jakobus 4

7 Onderwerpt u dan aan God. Weerstaat echter de duivel en hij zal van u vluchten.

8A) Welk wapen gebruikt de duivel tegen ons?

B) Hoe kunnen we ons hier tegen wapenen?

Het geloof dat wij hebben, is een wapen dat wij goed kunnen gebruiken in onze geestelijke strijd. We ervaren de strijd bijvoorbeeld in hoe de wereld om ons heen met ons omgaat. Maar ook komt deze strijd voor in ons denken. Het komt er soms op aan waar je echt in gelooft en waar je dus op vertrouwt. Als we terug gaan naar Eva, dan zien we dat ze eigenlijk twijfelde aan wat God haar verteld had. Ondanks alles wat God haar gegeven had, had ze meer vertrouwen in de woorden van de duivel. Eenzelfde strijd hebben wij ook en we zouden ons daarom moeten wapenen.

Lukas 8

4 Toen zich nu een grote menigte verzamelde en zij van alle steden naar Hem toe kwamen, sprak Hij door een gelijkenis:

5 De zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien. En terwijl hij zaaide, viel het ene zaad bij de weg en werd vertrapt, en de vogels van de hemel aten het op.

6 En ander zaad viel op de rots, en toen het opgroeide, verdorde het, omdat het geen vochtigheid had.

7 En ander zaad viel midden in de dorens, en de dorens groeiden mee op en verstikten het.

8 En ander zaad viel in de goede aarde en toen het opgroeide, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Toen Hij dit zei, riep Hij: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen!

9 Zijn discipelen nu vroegen Hem wat deze gelijkenis betekende.

10 Hij nu zei: U is het gegeven de verborgenheden van het koninkrijk van God te kennen, maar tot de overigen spreek Ik in gelijkenissen, opdat zij kijkend niet kijken en horend niet verstaan.

11 Dit nu betekent de gelijkenis: het zaad is het woord van God.

12 Zij nu die bij de weg zijn gezaaid, zijn zij die horen; daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet geloven en behouden worden.

13 Zij nu die op de rots zijn gezaaid, zijn zij die wanneer zij horen het woord met vreugde ontvangen; en dezen hebben geen wortel, zij geloven voor een tijd, en in een tijd van verzoeking vallen zij af.

14 Wat nu tussen de dorens valt, dat zijn zij die horen en door zorgen en rijkdom en genietingen van het leven weggaan en verstikt worden en geen rijpe vrucht dragen.

15 Wat nu in de goede aarde valt, dat zijn zij die als zij het woord horen, het in een uitnemend en goed hart bewaren en met volharding vrucht dragen.



9) Welke zaken kunnen er voor zorgen dat wij geen vrucht dragen?

Vasthouden aan wat je gelooft, is heel belangrijk in de geestelijke strijd. Soms valt het ons zwaar en soms worden we verleid door andere zaken. Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat we ons geloof niet verliezen, maar behouden.

Hebreeën 12

1 Daarom dan ook, daar wij zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebben, laten ook wij alle last en de zonde die ons licht omstrikt, afleggen en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt,

2 terwijl wij zien op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof, die om de vreugde die voor Hem lag, het kruis heeft verdragen, terwijl Hij de schande heeft veracht, en die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God.

3 Want let op Hem die zo'n tegenspraak door de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet moe wordt en in uw zielen bezwijkt..



Filippenzen 1

27 Alleen, wandelt waardig het evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik uw omstandigheden hoor, dat u vast staat in een geest, terwijl u een van ziel meestrijdt met het geloof van het evangelie

28 en u in geen enkel opzicht door de tegenstanders laat afschrikken. Voor hen is dit een bewijs van verderf, maar voor u van behoudenis, en dat van Godswege.

29 Want u is het geschonken, ten aanzien van Christus, niet allen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden,

30 daar u dezelfde strijd hebt die u in mij hebt gezien en nu van mij hoort.



10) Wat is van belang in de geestelijke strijd?

We hebben in de Bijbel vele voorbeelden van strijd door geloof. Het ultieme voorbeeld is de Heere Jezus zelf. Hij is ons grote voorbeeld. In deze strijd moeten we ook elkaar ondersteunen en samen sterk staan. We mogen weten dat als we standvastig zijn, dat we dan zullen overwinnen.

