

Evangelie van de vrede



Het derde onderdeel van onze wapenrusting is 'bereidheid van het evangelie van de vrede'. Dit onderdeel dragen we aan onze voeten. Het woord 'evangelie' betekent 'blijde boodschap' en de bereidheid die wij zouden hebben, verwijst naar dat wij voorbereid zouden zijn. Dus simpel gezegd zouden wij voorbereid zijn met de blijde boodschap van vrede. Vrede is de tegenhanger van onvrede of oorlog. Als we dat bekijken in geestelijke

wapenrusting, dan heeft te maken met een aanval van de duivel, die wij beantwoorden met vrede.



Verdrukking
Onvrede
Verdeelheid

Romeinen 10

13 'want ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal behouden worden'.

14 Hoe zullen zij nu Hem aanroepen in Wie zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij geloven in Hem van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?

15 En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden zijn? zoals geschreven staat: 'Hoe liefelijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen'.

16 Maar niet allen hebben het evangelie gehoorzaamd. Want Jesaja zegt: 'Heer, wie heeft onze prediking geloofd?'

17 Dus is het geloof uit de prediking, en de prediking door het woord van Christus.

Efeze 2

14 Want Hij is onze vrede, die beiden heeft tot één gemaakt, en heeft afgebroken de scheidsmuur, die daartussen was,

15 daarmee, dat Hij door zijn vlees de vijandschap wegnam, namelijk de wet, die in geboden gesteld was, opdat Hij deze twee tot één nieuwe mens in zichzelf zou scheppen, en vrede maken,

16 en opdat Hij beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, de vijandschap gedood hebbende door zichzelf;

17 en Hij is gekomen, en heeft in het Evangelie de vrede verkondigd aan u, die verwaart, en aan degenen, die nabij waren;

18 want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader.

6) Welke vrede is aan ons verkondigd?

Het is prachtig nieuws om te weten dat we nu met God verzoend zijn en dat Hij zijn liefde voor ons getoond heeft, terwijl wij Zijn vijanden waren (Romeinen 5:10). Deze boodschap mogen we ook uitdragen. Het is extra lastig om vrede te verkondigen aan mensen die juist ons het leven zuur maken. Dat dit element naar voren komt in de geestelijke wapenrusting wijst ons er wel op dat we voorbereid moeten zijn. Een mooi verhaal om dit te illustreren staat in Handelingen.

Handelingen 16

22 En het volk stond gezamenlijk tegen hen op; en de hoofdlieden lieten hun de klederen uittrekken, en geboden hen te geselen;

23 en toen zij hen fel gezeseld hadden, zetten zij hen in de gevangenis, en geboden de gevangenvaarder, dat hij hen wèl bewaren zou.

24 Deze, daar hij zulk een gebod ontvangen had, zette hen in de binnenste kerker, en legde hun voeten in het blok.

25 En omtrent middernacht baden Paulus en Silas, en loofden God; en de gevangenen hoorden hen.

26 En er geschiedde plotseling een grote aardbeving, zodat de fundamenten van de gevangenis zich bewogen; en terstond sprongen al de deuren open en de banden van allen werden los.

27 Toen nu de gevangenvaarder uit de slaap opsprong, en de deuren van de gevangenis geopend zag, trok hij zijn zwaard uit en wilde zichzelf doden, want hij meende, dat de gevangenen ontlucht waren.

28 Maar Paulus riep met luide stem, zeggende: Doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allen hier.

29 En hij eiste een licht, en sprong naar binnen, en begon zeer te beven, en viel aan de voeten van Paulus en Silas neer.

30 En hij leidde hen uit, en zeide: Lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde?

31 Zij zeiden: Geloof in de Here Jezus Christus, zo wordt gij en uw huis zalig.

32 En zij spraken tot hem het woord van de Heer, en tot allen die in zijn huis waren.

33 En hij nam hen tot zich in dat uur van de nacht, en wies hun de striemen af; en hij liet zich en al de zijnen terstond dopen.

34 En hij bracht hen in zijn huis, en zette hen aan tafel, en verheugde zich met zijn gehele huis, dat hij in God gelovig geworden was.

7) Hoe zou jij gereageerd hebben als je zo behandeld werd als Paulus?

In een eerdere studie hebben we de eerste verzen van Romeinen 12 behandeld. Daar ging het over hoe wij ons leven zouden toewijden aan God en dat wij ons van binnenuit zouden laten veranderen. In de verzen die daarop volgen, worden we opgeroepen om de mensen te zegenen die ons vervolgen en ook om geen kwaad met kwaad te vergelden.

Juist op de momenten dat wij verdrukt worden zouden we anders reageren dan de wereld om ons heen. Door niet fysiek te gaan strijden, maar door geestelijk te gaan strijden en de blijde boodschap te gaan verkondigen, kunnen we veranderingen tot stand brengen die wij zelf voor onmogelijk houden.

‘Vraagt iemand je waarop de hoop die in je leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om je te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect.’