

Dopen

Inleiding

Al meteen in het begin van het Nieuwe Testament komt het dopen aan de orde. Het is Johannes de doper die de Israëlieten oproept om zich te bekeren en zich te laten dopen. Hij doopt hen met water en vertelt daarbij ook dat er iemand na hem zal komen Die zal dopen met de Heilige Geest.

Ook in het Oude Testament komt het dopen al voor en de betekenis is hetzelfde, maar de toepassing is telkens verschillend.



Markus 1

4 Johannes kwam en doopte in de woestijn en predikte de doop van bekering tot vergeving van zonden.



Handelingen 15

15 Toen ik nu begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals ook op ons in het begin.

16 En ik herinnerde mij het woord van de Heer, hoe Hij zei: Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest worden gedoopt.

17 Als dan God dezelfde gave aan hen heeft gegeven als ook aan ons, toen wij tot geloof in de Heer Jezus Christus kwamen, wie was ik dat ik God kon weren?

1a) Waarom doopte Johannes?

1b) Wat betekent 'dopen met de Heilige Geest'?

“Johannes doopte de doop van bekering en wees op Christus”

Dopen in Zijn Naam

Nadat de Heere Jezus door Johannes gedoopt was, gingen de discipelen van de Heere Jezus ook zelf dopen. Aan het einde van de evangeliën lezen we dat de Heere Jezus opdracht aan Zijn discipelen geeft om alle volken te dopen.

Dopen:

- βαπτίζω (bar'tizo)
- Onderdompelen

Mattheus 28

19 Gaat dan heen, maakt alle volken tot discipelen, hen dopen tot de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hen lerend te bewaren alles wat Ik u heb geboden.



Handelingen 2

36 Laat het hele huis van Israël dan zeker weten, dat God Hem zowel tot Heer als tot Christus heeft gemaakt, deze Jezus die u hebt gekruisigd.
37 Toen zij nu dit hoorden, werden zij in het hart getroffen en zij zeiden tot Petrus en de overige apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders?
38 En Petrus zei tot hen: Bekeert u, en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.
39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen de Heer onze God ertoe zal roepen.
40 En met vele andere woorden betuigde en vermaande hij hen en zei: Laat u behouden van dit verkeerde geslacht.

2a) In Wiens Naam werd er gedoopt?

2b) Wat betekent het als er in Iemands Naam gedoopt wordt?

2c) Wat is de voorwaarde om je te mogen laten dopen? (Handelingen 8:36-38)



Handelingen 8

36 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden?
37 En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.
38 En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem.

Petrus roept op om je te bekeren en tegelijk om je te laten dopen. Het bijzondere daarbij is dat je jezelf dus niet kunt dopen, maar dat je je laat dopen. Het is een keuze van overgave.

Wat is dopen?

Het Griekse grondwoord voor dopen is *Baptizo* en dat betekent 'onderdompelen'. Dit kunnen wij ons het beste voorstellen bij water waarin iets wordt ondergedompeld. In de Bijbel komt ook voor dat iemand in de Geest wordt gedoopt, of in een wolk of de zee. Het dopen wordt dan ook wel gezien als 'vereenzelvigen' en uiteindelijk gaat het erom wat er met deze vereenzelviging wordt uitgebeeld.



Romeinen 6

1 *Wat zullen wij dan zeggen? Zouden wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt?*

2 *Volstrekt niet! Hoe zouden wij, die ten opzichte van de zonde gestorven zijn, nog daarin leven?*

3 *Of weet u niet, dat wij allen die tot Christus Jezus gedoopt zijn, tot zijn dood gedoopt zijn?*

4 *Wij zijn dan met Hem begraven door de doop tot de dood, opdat, zoals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen.*

1 Petrus 3

20 *die destijds ongehoorzaam waren toen de lankmoedigheid van God bleef afwachten in de dagen van Noach, terwijl de ark gereedgemaakt werd waarin weinigen, dat is acht zielen, gered werden door water.*

21 *Dit behoudt nu ook u: het tegenbeeld de doop, die niet is een afleggen van onreinheid van het vlees, maar een vraag voor God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,*

3) Wat beeldt de doop uit? (verg. Kol 2:12 en Gal. 3:27)



Kolossenzen 2

12 *met Hem begraven in de doop. In Hem bent u ook mee opgewekt door het geloof in de werking van God, die Hem uit de doden heeft opgewekt.*

Galaten 3

27 *Want u allen die tot Christus bent gedoopt, hebt Christus aangedaan.*

Doop in de Geest

Met de doop in het water beelden we uit dat we met Christus verbonden zijn en dat wij met Zijn dood en opstanding verbonden zijn. We erkennen daarmee dat wij door Christus nu zonder zonde voor God kunnen staan. Het dopen in water is een uitbeelding van wat er geestelijk gebeurt.

Bij de doop in of door de Heilige Geest wordt er niet zozeer wat uitgebeeld, maar vindt er wel een duidelijke verandering plaats.



1 Korinthe 12

12 Want zoals het lichaam een is en vele leden heeft, en alle leden van het lichaam, hoewel vele, een lichaam zijn, zo ook Christus.

13 Immers, wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt, hetzij Joden hetzij Grieken, hetzij slaven hetzij vrijen, en ons allen is van een Geest te drinken gegeven.

4a) Wat houdt de doop door/in de Geest in?

Tot slot

Als we Handelingen doorlezen, dan wordt duidelijk dat de doop hoort bij de bekering tot Christus. Je geeft met deze handeling uitdrukking aan je keuze om je oude leven achter je te laten en dit te begraven in het (water)graf. Met herrijzen uit het (water)graf beeldt je uit dat je het Nieuwe Leven in gemeenschap met Christus gaat leven. De voorwaarde om je te laten dopen is dat je gelooft in Christus Jezus als de Zoon van God.

Waterdoop in Handelingen

Dat de waterdoop een belangrijke plaats inneemt in het Nieuwe Testament, blijkt wel uit hoe vaak dit voorkomt in het boek Handelingen.

- Handelingen 2:41 → 3000 Joden bekeren zich na prediking en worden gedoopt
- Handelingen 8:12 → Samaritanen bekeren zich na prediking en worden gedoopt
- Handelingen 8:38 → De Kamerling wordt gedoopt na prediking
- Handelingen 9:18 → Saulus bekeert zich en wordt gedoopt
- Handelingen 10:47 → Cornelis en zijn huisgenoten bekeren zich na prediking en worden gedoopt
- Handelingen 16:15 → Lydia en haar huisgenoten bekeren zich na prediking en worden gedoopt
- Handelingen 16:33 → Gevangenebewaarder en huisgenoten bekeren zich en worden gedoopt
- Handelingen 18:8 → Vele Korintiërs worden gedoopt
- Handelingen 19:5 → Twaalf mensen uit Efeze worden gedoopt